



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

Χριστούγεννα 2022



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022



ἀριθμ. πρωτ.: 990.-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ

Πρός τούς εύλαβεῖς **Ἱερεῖς** καί τούς εύσεβεῖς **Χριστιανούς**
τῆς καθ' ἡμᾶς **Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως**
Θεσσαλονίκης

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ μεγάλη ἐτήσια χαρὰ τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεώς μας, γιά τὴν μεγίστη ἐορτὴ τῆς τοῦ **Χριστοῦ Γεννήσεως**, ἔρχεται τούτη τὴν χρονιά, σὲ ἡμέρες γεμάτες ἀπὸ ἀνησυχία, ἀγωνία, φόβο καὶ ἀνασφάλεια τόσο ἀπὸ πολεμικὲς συγκρούσεις ὅσον καὶ ἀπὸ ἀκοές καὶ ἀπειλὲς πολέμου, γιὰ μᾶς τούς ἴδιους **Ἕλληνες Χριστιανούς** καὶ γι' αὐτὴ τὴν **Πατρίδα** μας. Ἡ ἐπιζήμια καὶ δυσάρεστη αὐτὴ ψυχολογία ἐπισκιάζει δυσμενῶς ὅλες τὶς ψυχικὲς λειτουργίες καὶ ἔχει ὡς συνέπεια τὴν ἀπώλεια τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς ἐπιθυμητῆς εὐτυχίας, τὴν ὁποία τόσο ἐπιζητοῦμε ὅλοι μας ἀπὸ τὴν παρούσα ζωὴ.

Στὴν κρίσιμη, λοιπόν, αὐτὴ ὥρα, καὶ μέσα στὴ φυσικὴ βαρυχειμωνιά, ποὺ συμπίπτει μὲ τὸ πάγωμα τῶν ψυχῶν μας, ἔρχεται ἡ γλυκύτατη μάνα μας, ἡ **Ἐκκλησία** καὶ χτυπάει τὶς καμπάνες τῶν ἱερῶν **Ναῶν**, οἱ ἤχοι τούς δονοῦν τὶς χορδὲς τῶν ψυχῶν μας, μεταδίδουν τὸ αἶσθημα τῆς μελωδικῆς χαρᾶς στὰ ψαλτήρια τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐπευλογούντων καὶ τῶν εύλαβῶν λειτουργῶν.

Ζοῦμε λειτουργικὰ στὴν καρδιά τῆς μεγίστης ἐορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης, δηλαδὴ τῆς γλυκυτάτης ἐορτῆς τῶν **Χριστουγέννων**. Ἀλλὰ οἱ ψυχές μας εἶναι βαρεῖες ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τὶς συγκυρίες τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. Ἐδῶ στὴν **Ἐκκλησία** μας μὲ τούς ἀγγελικοὺς **ῥμνους** καὶ τὶς προσευχὲς τῶν ἐν **Χριστῷ** ἀδελφῶν μας προσπαθοῦμε νὰ ξεχωρίσωμε μέσα ἀπὸ τὴν ὀμιχλώδη καὶ μισοσκοτεινὴ ἀτμόσφαιρα τῆς τοπικῆς ἢ τῆς μακρυνῆς μας γῆς τὴν ὀλοφώτεινη ἱερὴ περιοχὴ τῆς μυστηριακῆς **Βηθλεέμ**, γιὰ νὰ ἀναπνεύσουν καὶ πάλι οἱ καρδιές μας τὰ οὐράνια δῶρα τῆς





Θείας Χάριτος στὸν κόσμο.



Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν **Χριστουγέννων**, ἡ ἀνυπέρβλητη αὐτὴ **συγκατάβαση** τοῦ **Οὐρανοῦ** πρὸς τὸν **κόσμο** τοῦ Πλανήτη μας, δυστυχῶς δὲν μᾶς εὐρίσκει καλύτερους ἀπὸ ὅσο εἴμεθα οἱ ἄνθρωποι σὲ προγενέστερες ἐποχές. **Ὀλόκληρος** ὁ κόσμος εἶναι **ταραγμένος** καὶ ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις ἐπιχειροῦν διστακτικὰ βήματα γιὰ τὴ **ζωή**, ὑποτασσόμενοι στὰ σύγχρονα αἰσθήματα τοῦ **φόβου** καὶ τῆς **ἀνησυχίας**, τῆς **ἀβεβαιότητας** καὶ τῆς **ἀνασφάλειας** ὅπως προαναφέρθηκε. Ἡ **εὐμάρεια** τῆς ἐποχῆς καὶ ἡ **ἀφθονία** τῶν ἀγαθῶν δὲν μποροῦν νὰ ἐξουδετερώσουν τὰ ἀγωνιώδη **προβλήματα** τῆς καθημερινότητας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκτίμηση ὅτι τὸ κακὸ μπορεῖ νὰ προέλθῃ **ξαφνικὰ** ἀπὸ ὅποιοδῆποτε **σημεῖο** τοῦ κόσμου.



Ἄν ὁ κόσμος στὴ διαδοχὴ τῶν χρόνων, δὲν ἐκράτησε μόνιμα κοντὰ του τὸ δῶρο τῆς εἰρήνης, αὐτὸ εἶναι εὐθύνη δική του καὶ τῶν κοσμικῶν ἀρχόντων του. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ εἰρήνη στὶς σχέσεις τῶν λαῶν εἶναι μὴ διαρκῆς ἐπιδίωξη, ἀλλὰ χωρὶς νὰ γίνεται σταθερὴ πραγματικότητα, ἐκεῖνο ποῦ μένει ὡς τὸ πλέον δυνατὸ γεγονὸς, εἶναι ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐνώπιον τῆς σκληρῆς πραγματικότητος τῆς ζωῆς, ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ παραμένει αἰώνια· **«Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ δειλιάτω· Πιστεῦετε εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεῦετε»**.

Οἱ εἰρηνικὲς ψυχές, οἱ πλημμυρισμένες ἀπὸ τὴν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ, δίδουν περιεχόμενο στὸν κόσμο, ποτίζοντας μὲ τὴν δροσιά τους τὸ δέντρο τῆς γαλήνης, δῶρο πολύτιμο στὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη.

Ἄς ἀντικρύσωμε στὰ μάτια τὸν νεογέννητο Χριστὸ γιὰ νὰ διαβάσωμε ἐκεῖ, ὅσα **Ἐκεῖνος** μᾶς τονίζει: **Ἦλθα στῆ γῆ ἀθόρυβα καὶ εἰρηνικά**, μᾶς λέγει. Οἱ ἄγγελοι ποῦ μὲ συνοδεύουν, ψάλλουν τὸν ὕμνο τῆς εἰρήνης, προαναγγέλλοντας ἔτσι τὸ πρῶτο μεγάλο δῶρο τοῦ **Πατέρα** μου στὸν κόσμο **«Θεὸς ὢν εἰρήνης, τῆς μεγάλης βουλῆς Του τὸν Ἄγγελον, ἀπέστειλεν ὑμῖν»**. Διότι πάντα θέλω στὶς ψυχές τις ἰδικές σας, νὰ εἶναι μόνιμη καὶ ἀναφαίρετη ἡ εἰρήνη ἡ ἰδική μου. Ἀπὸ τώρα καὶ μέχρι τὴν ὥρα τῆς σταυρικῆς μου θυσίας καὶ μέχρι τῆς στιγμῆς τῆς **Ἀναλήψεως** μου στοὺς οὐρανοὺς ἡ εὐλογία μου καὶ ὁ χαιρετισμὸς μου θὰ εἶναι αὐτός· **Εἰρήνη ὑμῖν, παιδιά μου ἀγαπητά**.

Ὁ Ἀγγελικὸς Ὕμνος **“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”** ὀφείλει νὰ μᾶς προβληματίζει πάντοτε. Ἡ εἰρήνη, ἡ εὐτυχία, ἡ ἀγάπη, ἡ





άνθρωπινη “εὐδοκία“ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι αἰτήματα μιᾶς ἀνθρωπότητος πολυπαθοῦς καὶ ταραγμένης. Καθὼς ὁ Ὑμνος θὰ ψαλλεῖ καὶ θὰ τραγουδηθεῖ πάλι, θὰ κατορθώσῃ ἄραγε νὰ στρέψῃ τοὺς ἀνθρώπους πράγματι σὲ δοξολογία Θεοῦ; Θὰ τοὺς εὐαισθητοποιήσῃ αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ περιέχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ καὶ ποὺ ἐκφράζεται σαφέστατα σ’ αὐτὸ τὸν Ὑμνο; Οἱ ἐκτελεστὲς καὶ οἱ ἀκροατὲς τοῦ Ὑμνου θὰ ἀναλογισθοῦν τί λένε, τί ψάλλουν, τί τραγουδοῦν, τί ἀκοῦν; Θὰ πάει ὁ νοῦς τοὺς στὸν Ὑψιστο Θεὸ καὶ στὴν δοξολογία Του; Θὰ μεταφέρουν τὴν διάνοιά τους στὴν Ἁγία ἐκεῖνη Νύχτα καὶ στὰ Ἀγγελικὰ στόματα γιὰ νὰ λάβουν κάτι ἀπὸ τὴν ἐμπειρία καὶ τὸ ἦθος τους;

Ἡ λιτὴ καὶ οὐσιαστικὴ εὐχή μας εἶναι νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀναδεικνυόμαστε ὅλοι, ἄξιοι καὶ ἀληθινοὶ προσκυνητὲς τοῦ Θεοῦ βρέφους. Μέτοχοι, ἀποδέκτες καὶ φορεῖς τῶν δώρων τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ κομίζει ὁ Ἄναρχος Θεὸς στὸ ἀνθρώπινο γένος μας!

Ἄν ἡ ἴδια συνείδηση ἐπικρατήσῃ σ’ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα τὸ μέλλον τῆς θὰ εἶναι εὐοίωνο, αισιόδοξο, εἰρηνικό. Μόνον τότε ἡ “**ἄνωθεν εἰρήνη**“ τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ ὡς “**εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου**“.

Μέχρις ὅτου νᾶρθῃ μιὰ τέτοια εὐλογημένη ἡμέρα, στὴ μικρὴ δική μας κοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν ψυχὴ τοῦ καθενὸς μας ἄς κατοικῇ ὁ **Ἰησοῦς**, ὁ ἰδρυτὴς τῆς **Ἐκκλησίας** μας. Φάτνες, οἱ καρδιές μας. Ἀγγελικοὶ ὕμνοι, οἱ θερμὲς προσευχὲς μας. Δῶρα, οἱ ἀρετές μας. Φωτεινὸ ἄστρο, τὸ **Πνεῦμα** τὸ Ἅγιο. Καὶ ἡ πορεία μας σταθερὴ πρὸς τὴν εἰρήνη, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἔμπρακτὴ ἀγάπη. Μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα.

Σ’ αὐτὰ τὰ **Χριστούγεννα** τοῦ 2022 καὶ τὸν καινούργιο χρόνο **2023** ποὺ ἔρχεται, εὐχομαί γιὰ ὅλους σας, χωρὶς καμμία ἐξαίρεση «**ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ**» (Φιλιπ., 4,7)

Ἀμήν.

Καλά Χριστούγεννα, ἀδελφοί. Χρόνια πολλά.

**Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

✠ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

