

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Άθηναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 172
Παραπομπή 18/3/2015

Πρωτ. 1166
Αριθμ.
Διεκπ. 539

Αντίγραφο

επί ιεροίς Παιδείας

Άθήνησι 11^η Μαρτίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

φορ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβασις τῆς ὑπ' ἀριθμ. 2966/11.3.2015 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱεράς Συνόδου τῆς 3^{ης} μηνός Μαρτίου 2015, καί ἐξ ἀφορμῆς τῶν τραγικῶν γεγονότων εἰς τὰς περιοχάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείᾳ Συνεδρία Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως:

α) Διαπέμψη Ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2966/11.3.2015 Ἐγκύκλιον Αὐτῆς, προκειμένου ἵνα ἀναγνωσθῇ ἐπ' Ἐκκλησίαις τήν Ε' Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, 29^η μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., κατὰ τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος.

β) Τελεσθῇ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπιμνημόσυνος Δέησις «*ὑπὲρ αἰωνίου μνήμης καὶ μακαρίας ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καὶ Βορείῳ Ἀφρικῇ καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι ...*», καί

γ) Κηρύξη τήν ΣΤ' Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, Ἑβδομάδα Προσευχῆς ὑπὲρ τῶν χειμαζομένων χριστιανῶν εἰς τὰς περιοχάς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς.

Ἐντολὴ τῆς Ἱεράς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος



Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ὁ Μεθώνης Κλήμης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

Πρωτ. 1165
Ἀριθμ.
Διεκπ. 538

Ἀθήνησι 11^η Μαρτίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2966

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

**Θέμα: «Περί τῶν χειμαζομένων χριστιανῶν στίς περιοχές τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς»**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐδῶ καί καιρό παρακολουθοῦμε μέ πόνο ψυχῆς μία ἀνείπωτη τραγωδία νά ἐκτυλίσσεται στόν χῶρο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἀνόσιες εἰδεχθεῖς βιαιότητες, ἀφορμώμενες ἀπό θρησκευτικό φανατισμό καί κοινή βαρβαρότητα, διαπράττονται εἰς βάρος κληρικῶν καί πιστῶν ἀδελφῶν μας. Τά ἱστορικά καί σεβάσμια γιά τόν Χριστιανισμό ἐδάφη τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς μεταβλήθηκαν σέ ἐμπόλεμη καί ἔκρουθμη περιοχή, ἀφιλόξενη γιά τούς ἴδιους τῆς τούς κατοίκους.

Ἀποτελεῖ τραγική διαπίστωση τό γεγονός ὅτι ὅλες αὐτές οἱ ἀναταραχές, ἡ αἱματοχυσία καί οἱ ἀπάνθρωπες βιαιότητες μέ στόχο χριστιανούς ἀδελφούς μας ἐκτυλίσσονται σέ ἱστορικές ἐστίες τοῦ Χριστιανισμοῦ, σέ ἱερούς τόπους τῆς Ἐκκλησίας πού μᾶς παρέδωσαν τό ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ καί ἀνέθρεψαν πλῆθος Ἁγίων καί Πατέρων, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ἱερός Χρυσόστομος καί ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ἡ μνήμη τῆς ὁποίας σήμερα πανευλαβῶς ἐορτάζεται. Πρόκειται γιά τραγωδία βαθύτατη, τῆς ὁποίας δυστυχῶς ἀκόμη δέν γνωρίζουμε τήν κατάληξη.

Ἡ Μέση Ἀνατολή ἔχει τό παγκόσμιο προνόμιο νά φιλοξε-
νεῖ στά ἐδάφη της τήν εἰρηνική συνύπαρξη τριῶν μονοθεϊστι-
κῶν θρησκειῶν ἐπί αἰῶνες. Ἐάν ἐκλείψει αὐτή ἡ μοναδική ἰσορ-
ροπία μεταξύ τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσ-
λάμ, τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ὀλέθριο. Οἱ θηριωδίες πού δια-
πράττονται εἰς βάρος ἀνθρώπων καί ἱστορικῶν ἱερῶν σεβασμά-
των, τά ὁποῖα βεβηλώνονται καί καταστρέφονται ὑπό τό νέφος
τῶν ἐνόπλων συρράξεων, ἀφορμῶνται ἀπό θρησκευτικό φανα-
τισμό. 1700 ἔτη μετά τήν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιο-
λάνων, ἄνθρωποι ἑξακολουθοῦν νά διώκονται γιά τήν πίστη
καί τή θρησκευτική τους συνείδηση. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξοι-
κειωθεῖ κανείς μέ αὐτές τίς βάναντες εἰκόνες τοῦ Ἄδου, οὔτε
καί μέ τό γεγονός ὅτι θρησκεῖες γίνονται ἔρμαια τοῦ φανατι-
σμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας, μέσα προβολῆς τῆς βίας καί προ-
σχήματα προκλήσεως πολέμων, καταστροφῆς, διωγμῶν, ὑποτι-
μήσεως καί εὐτελισμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅλοι μας ἀγωνιοῦμε βαθιά γιά τίς τύχες τῶν χριστιανι-
κῶν κοινοτήτων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαμαρτυ-
ρηθήκαμε Συνοδικῶς καί ἀπευθύναμε ἔκκληση πρός τή διεθνή
κοινότητα, τόν Ὄργανισμό Ἠνωμένων Ἐθνῶν καί τήν Εὐρωπαϊ-
κή Ἐνωση, ἐκφράζοντας τήν ἀνησυχία μας γιά τίς ἐπαπειλού-
μενες τύχες ἀπαχθέντων κληρικῶν καί χριστιανῶν προσφύ-
γων. Εἴμαστε μαζί τους ἀδελφοί καί συνοδοιπόροι στήν πορεία
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, συναισθανόμενη τήν τραγικότητα καί τή
βαρύτητα αὐτῆς τῆς κατάστασης πού ἀγγίζει ὅλους μας, ἀπε-
φάσισε νά κηρυχθεῖ ἡ Ἑκτη Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν Ἑβδο-
μάδα προσευχῆς ὑπέρ τῶν διωκομένων Χριστιανῶν τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καί τῆς Βορείου Ἀφρικῆς. Συμφώνως πρός τήν ἴδια
Συνοδική Απόφαση, στό τέλος τῆς σημερινῆς Θείας Λειτουργ-
γίας τῆς Ε' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, θά τελεσθεῖ ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπέρ τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων Χριστιανῶν, θυμά-
των τοῦ πολέμου καί τῶν βιαιοτήτων στίς προαναφερθεῖσες
χειμαζόμενες περιοχές.

Εἶναι ἀνάγκη νά προβληματιστοῦμε ἐν πνεύματι καί ἀλη-
θεία, νά στρέψουμε τή σκέψη μας πρός τό ἀπάνθρωπο πρό-
σωπο τῆς βίας, νά ἐνώσουμε τίς φωνές μας καί νά συμπροσευ-
χηθοῦμε ὁ παντοδύναμος καί πανοικτίρμων φιλόανθρωπος

Θεός νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τῶν ἀθῶων ἐν χώρα ζώντων καί νά διαφυλάξει ἀλώβητους τούς ἀδελφούς μας πού ὑποφέρουν καί δοκιμάζονται.

† Ὁ Αθηνῶν **ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ**, Πρόεδρος
 † Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφεῖμ
 † Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
 † Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
 † Ὁ Τρίκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος
 † Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος
 † Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος
 † Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος
 † Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
 † Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
 † Ὁ Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
 † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
 † Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
 Ὁ Ἀρχιεραμματεὺς
 † Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Ἀκριβές Ἀντίγραφον
 Ὁ Ἀρχιεραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης