

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βογατσικού 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310-229.871, Fax: 2310- 269.291.-

Θεσσαλονίκη, 31-7-2014.-

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΙΔΡΥΘΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ήκουσα από τον Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ την συζήτηση για την προσπάθεια που γίνεται να ιδρυθῆ στή Θεσσαλονίκη 'Κατεύθυνση Ίσλαμικῶν Σπουδῶν' μέσα στην Ὁρθόδοξη Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ. Τὴν προσπάθεια αὐτὴ ἐνέκρινε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Θεολογίας καὶ ἀπέρριψε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι κατὰ τὴν ἀποψή μου καὶ τὴν αἴσθησή τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης ἐγκληματική. Ἐνῶ τὸ πρόβλημα τῆς Θράκης μας εἶναι τόσο σοβαρό, οἱ δικοὶ μας θέλουν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν παρουσία τῶν Ἰσλαμιστῶν στή Θεσσαλονίκη! Πέραν αὐτοῦ, τίθεται τὸ ἐρώτημα : Εἶναι δυνατόν ποτὲ νὰ συνυπάρξῃ τὸ Ἰσλάμ μὲ τὴν ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Θεολογία; Ἐὰν τελικὰ αὐτὸ συμβῆ, μέσα σὲ δυὸ χρόνια οἱ Τούρκοι θὰ ὑπερηφανεύωνται ὅτι ἐπεκτείνονται ἀπὸ τὸν Ἔβρο μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη! Οἱ Τούρκοι ἐμπαίζουν σαράντα χρόνια τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, καὶ ἐμεῖς τοὺς λέμε περάστε στή Θεσσαλονίκη. Εἶναι ἐγκλημα αὐτὸ πὺ ἐπιχειρεῖται.

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, τὸν ὁποῖο γνωρίζω καὶ ἐκτιμῶ, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν θετικὴ ἀποψή του ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐχρησιμοποίησε ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ τέσσαρες Μητροπολίτες τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι μοῦ εἶναι πολὺ ἀγαπητοί, συμφωνοῦν στή λειτουργία Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Ὁρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή τοῦ ΑΠΘ !

Κύριε Ὑπουργέ, συγγνώμη, ἀλλὰ θέσατε, παρακαλῶ, τὸ ἐρώτημα στὸν Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, λόγω ἀρμοδιότητος, τὸ ἐξῆς ἐρώτημα : Τέσσαρες ἢ καὶ περισσότεροι Μητροπολίτες ἐπαρχιοῦχοι, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσουν ἐνυπογράφως, ἐπὶ ἐνὸς οἰουδήποτε ζητήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ σὲ μία ἄλλη Μητρόπολη; Δηλαδή οἱ τέσσαρες Μητροπολίτες τῆς Θράκης θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὴν λύση ἐνὸς σοβαροτάτου προβλήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ στήν Ἀποστολικὴ καὶ ἱστορικὴ Μητρόπολη τῆς Θεσσαλονίκης; Κύριε ἐλέησον.

Ὅσον γιὰ τὰ ἄλλα πὺ ἐλέχθησαν στήν ἐκπομπή τοῦ ΣΚΑΪ ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου κ. Μπουτάρη καὶ τῶν ἐκφωνητῶν-δημοσιογράφων βρῖθουν ἐσφαλμένων ἐκτιμήσεων καὶ διατυπώσεων. Εἶναι χρέος ὄλων μας νὰ ἀξιολογήσωμε τὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ ἐπεκταθῆ καὶ πάλι

στή **Βαλκανική** με πονηρούς τρόπους και νὰ προσέξωμε τὶς φρικαλεότητες στὸ **Ἰράκ** καὶ στὴ **Συρία** γιὰ θρησκευτικούς λόγους. Ἡ **Ἑλλάδα** μας εἶναι ὀρθόδοξη χριστιανικὴ χώρα καὶ μέλος τῆς **Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως**. Δὲν δεχόμεθα ἰσλαμοτουρκικὲς παρουσίες στὴν πατρίδα μας.

Σὰν φρικτὸ ἐπίλογο παραθέτομε ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα **‘Ἁγιορείτικο Βῆμα’** τὴν εἶδηση : **‘Ὁ Τουρκοὺς Ὑπουργὸς Ὑγιείας Μεχμέτ Μουεζίνου εὐρισκόμενος στὴν Ἑλλάδα ἐδήλωσε ὅτι «ὁ γνωστὸς καθηδρικός ναὸς τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης, μετατράπηκε τὸ 1917 σὲ χριστιανικὴ ἐκκλησία, ἐνῶ ἦταν τὸ μεγάλο καὶ ὀνομαστὸ Κασιμίγε Κάμι στὸ ὁποῖο τὸ μουσουλμανικὸ ποίμνιο ἔκανε τὶς προσευχὲς του». Καὶ δὲν βρέθηκε ἓνας Ἕλληνας νὰ τοῦ πῆ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιάς, ὁ Ναὸς τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἦταν ἐπὶ αἰῶνες ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλησία, μιὰ ἀληθινὴ δόξα τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὁρθοδόξων».**

«Φύλακες Γρηγορεῖτε».

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Υ.Γ. : Δημοσιογραφικὴ ἐπίθεση σήμερα τῆς ἐφημερίδος **«Χουριέτ»** ἐναντίον τοῦ Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου.



Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-